

Gedichten op thema

Printversie 'Kies een dichter', donderdag 29 september 2022, 09:04 uur. Copyright © Wouter Smeulers, Rijswijk (ZH), 2008-2019

Bij de dichter
Pieter Grootendorst
zijn de volgende gedichten gevonden:

#	GEDICHT	THEMA	PUBLICATIE	UITGEVER	PLAATS, DATUM	PAGINA	NOTITIES
1	Raak me eens aan	aanraken	<i>De stad was prachtig</i>	Eres	Utrecht 2008	14	moe vanb de afstand tussen mensen
2	Pons	borsten	<i>De stad was prachtig</i>	Eres	Utrecht 2008	24	kijk, zo heb ik mooie borsten
3		conducteur	<i>De stad was prachtig</i>	Eres	Utrecht 2008	21	zoek conducteur die je kaartje geknipt heeft
4	Morgen in deze krant	Eindhoven	<i>De stad was prachtig</i>	Eres	Utrecht 2008	47	rivirtje de Gender na jaren teruggekeerd
5	Herkenje	frigide	<i>De stad was prachtig</i>	Eres	Utrecht 2008	57	nooit gaf je lichaam een feest om gezinslevens te redden
6	Je hebt warme, zoekende handen	hand	<i>De stad was prachtig</i>	Eres	Utrecht 2008	26	maar ze denken alleen aan zichzelf
7	Bloei	junk	<i>De stad was prachtig</i>	Eres	Utrecht 2008	17	eindelijk is hij verdwenen
8	Laatste spiegel	lichaam	<i>De stad was prachtig</i>	Eres	Utrecht 2008	18	ouders die jarenlang hun lichaam achterhielden
9	's Ochtends alleen	ontbijt	<i>De stad was prachtig</i>	Eres	Utrecht 2008	60	tijd voor gezicht alleen als ontbijttafel wacht op een ander
10	Mijn hart	reclame	<i>De stad was prachtig</i>	Eres	Utrecht 2008	61	denk alleen aan mijn hart als ik reclameposter van Becel zie
11	Automobilist	stad	<i>De stad was prachtig</i>	Eres	Utrecht 2008	13	de stad was prachtig zonder jou
12	Thuis	thuis zijn	<i>De stad was prachtig</i>	Eres	Utrecht 2008	45	wijs woorden als 'gemis' en 'nabijheid' de deur
13	Rug	traan	<i>De stad was prachtig</i>	Eres	Utrecht 2008	29	van wie is de traan op je rug
14	Grens	trein	<i>De stad was prachtig</i>	Eres	Utrecht 2008	10	heeft ons nodig om in beweging te komen
15	L.	trein	<i>De stad was prachtig</i>	Eres	Utrecht 2008	21	om uit te stappen stapte je mijn leven / reisdoel binnen
16	Kleed me uit	uitkleden	<i>De stad was prachtig</i>	Eres	Utrecht 2008	43	handen en gedachten gaan hun eigen weg
17	Verdriet verdwijnt niet	verdriet	<i>De stad was prachtig</i>	Eres	Utrecht 2008	40	ik vind alleen beddegoed in zee waar je slaapt
18	We begrepen niets	verdwijnen	<i>De stad was prachtig</i>	Eres	Utrecht 2008	51	we begrepen niets van de woorden waarmee je verdween