

Gedichten op thema

Printversie 'Kies een thema', dinsdag 28 april 2026, 19:51 uur. Copyright © Wouter Smeulers, Rijswijk (ZH), 2008-2023

Op het thema
verdwenen
zijn de volgende gedichten gevonden:

Nr.	GEDICHT	DICHTER	PUBLICATIE	UITGEVER	PLAATS, JAAR	BLZ.	NOTITIES
1	Mijn bestaan	Rodaan Al Galidi	<i>De 100 beste gedichten gekozen door Saskia J. Stuiveling voor de VSB Poëzieprijs 2013</i>	De Arbeiderspers	Amsterdam 2013	15	wereld die mij koesterde tot ik ze geworden ben
2	Mijn bestaan	Rodaan Al Galidi	<i>De maat van de eenzaamheid</i>	De Bezige Bij	Antwerpen 2012	57	wereld die mij koesterde tot ik ze geworden ben
3	Quis non fleret?	Anton Korteweg	<i>Ouderen zijn het gelukkigst</i>	Meulenhoff	Amsterdam 2015	47	wie zou niet wenen om verdwijnen van psalmen
4	De vooruitgang	Jan van Nijlen	<i>Spiegel van de moderne Nederlandse poëzie (H. Warren)</i>	Meulenhoff / Kritak	Amsterdam / Leuven 1992	111-112	wat is er van dat paradijs geworden?
5	Zomereiken	Ger van Wijck	<i>Tegen het einde</i>	De Witte	Leiden 2011	9	drie eiken verdwenen, op die plek nu vierde veel hoger
6	Hier brand melden	Ad Zuiderent	<i>We konden alle kanten op</i>	Em. Querido	Amsterdam 2011	14	men kent plaats van schuur/erf niet meer van
7	Veerhuis	Ad Zuiderent	<i>We konden alle kanten op</i>	Em. Querido	Amsterdam 2011	31	geen vertrekpunt meer, enkel uitkijken op vissoep